

# INTERVIEW: Iedereen is enorm blij met de hulp van vrijwilligers

Bij woonlocatie 't Schild in Harderwijk zijn maar liefst 45 vrijwilligers actief. Sommigen zijn er één keer in de drie maanden te vinden, anderen zijn iedere week van de partij. Het is in ieder geval een heel betrokken groep mensen waar de medewerkers en cliënten van Careander heel erg blij mee zijn.

“We waarderen hun werk enorm. Cliënten rekenen echt op ze. De aanwezigheid van de vrijwilligers betekent echt een verrijking voor onze cliënten”, zegt vrijwilligerscoördinator Marianne Blitterswijk.

De bewoners genieten als hun eigen Maatje komt, die komt alleen voor hen. Daar zijn geen woorden voor, dan zie je ze zo genieten! Een van de bewoners vertelt, “we gaan wel eens biljarten. Dat vind ik leuk. Soms gaan we ook samen kleuren of voetbalplaatjes inplakken. Ja, ik ben fan van voetbal. Op mijn kamer heb ik heel veel shirts van voetballers.”

Eén keer in de maand organiseert het speciale bingovrijwilligersteam geheel zelfstandig de bingoavond. Ze regelen dan alles, van werven van sponsors tot het helpen afstrepen van de nummers. “Tijdens de bingoavond komen ook vaak de familieleden of kennissen van de bewoners meedoen. Het is voor iedereen leuk. De cliënten

krijgen hierdoor aanloop en de bezoekers hebben een leuke invulling van de avond. Dat is natuurlijk hartstikke positief.”

Iedere week wordt er bij 't Schild wel iets georganiseerd door de vrijwilligers. Zo is er elke week de zogeheten vrouwen- en mannentafel. De vrouwen gaan vaak iets creatiefs doen, de mannen gaan biljarten of sjoelen. Eén keer in de maand wordt een gezamenlijke spelletjesavond gehouden.

“Ook is er het project ‘Eten bij de burens’, dan komen de bewoners van het naastgelegen ouderencentrum de 7 Akkers bij ons eten. Voor mensen die eenzaam zijn, bied je zo een mooie oplossing om eens samen te gaan eten. Daar zijn onze bewoners niet bij, maar het initiatief hiervoor is afkomstig van Careander en Zorgdat. Samen organiseren we dit en daardoor hebben we onze groep vrijwilligers ook uitgebreid.”



Een andere activiteit die door een van de vrijwilligers wordt georganiseerd, is een speciale schilderavond. De bewoners leren daar hoe ze een mooi kunstwerk kunnen maken. “Een van onze vrijwilligers vindt het leuk om iets creatiefs te doen met de bewoners. Met z'n allen maken ze dan een eigen kunstwerk. De vrijwilligers geven daarbij een opdracht en aanwijzingen hoe ze het kunnen aanpakken.”

Een bijzondere jaarlijkse activiteit waar veel vrijwilligers aan mee doen, is de avondvierdaagse. “Vier dagen lang doen we mee en hebben we dus rolstoelduwers nodig. Voor iedereen is het een mooi wandelfestijn vol plezier. En ja, dat doen we vier dagen lang. Op die momenten zijn we ook altijd ontzettend blij met onze vrijwilligers”, zegt Marianne.

*“We waarderen hun werk enorm!”*